

Goede start van het Vrijpionnen jeugdteam

Na enkele jaren van afwezigheid hebben we weer een jeugdteam wat speelt in de recreatieklasse van de Leidse Schaakbond. Het team bestaat uit Max, Milan, Jurre, Mark, David, Boaz en Sieb. Omdat een team in de recreatieklasse bestaat uit 4 personen, wordt er dit jaar gerouleerd. Voor de eerste wedstrijd van afgelopen donderdag 10 oktober waren de 4 eerstgenoemden aan de beurt.

We speelden een thuiswedstrijd tegen Utile Dulci uit Oude Wetering. Utile Dulci? Ja, het is een Latijnse term. Het is wel zeer toepasselijk, eigenlijk draait het hierom in de schaaksport: Nut en Genoegen.

Het was voor ons Vrijpionnen team de eerste wedstrijd, en er was een gezonde spanning waarneembaar bij de spelers. Iedereen begon voorzichtig en nam zorgvuldig de tijd voor de zetten. Na ruim een half uur ging de strijd ongeveer gelijk op. Op het ene bord een pionnetje achter, op het andere bord een pionnetje voorsprong, en op weer andere borden was de stelling in evenwicht.

Max had op het eerste bord een sterke tegenstander, met een rating die ook in een paar klassen hoger niet zou misstaan. Max maakte een paar foutjes in de opening, hij vergat zijn loper op f8 te ontwikkelen, verloor een pionnetje en werd langzamerhand in het defensief gedrukt. Vervolgens werd de koningsstelling aangevallen en daarna ging het heel hard. De koning kon in eerste instantie nog wel het vege lijf redden, maar z'n dame werd wel geschaakt. Daarna ging het heel snel en na ruim 5 kwartier spelen was de koning niet meer te redden. Toch goed gespeeld Max, het was een leerzame partij, die je later nog even goed hebt geanalyseerd.

Mark speelde een gelijkopgaande partij, die pas in het eindspel beslist werd. Met aan beide kanten nog een koning, een toren en 5 pionnen op het bord wist hij handig een beslissing te forceren. Hij dwong zijn tegenstander de torens te ruilen, waarna bleek dat de overgebleven pionnen bij Mark gunstiger stonden en net iets sneller aan de overkant konden komen. Zijn tegenstander wachtte dit onheil niet af en gaf wijselijk op. Gefeliciteerd en knap gedaan Mark!

Jurre speelde een solide partij en wist in de opening een pionnetje te winnen. Dit voordeel wist hij lang vast te houden, maar ergens in het middenspel verloor hij een stuk. Op dat moment was het nog niet verloren gaf de stelling nog voldoende mogelijkheden, maar wat later wist zijn tegenstander op listige wijze nog een pion op de koningsvleugel te winnen. Daarna ging het vrij snel en was de partij niet meer te redden. Jurre, je hebt een goede partij gespeeld, je stond het grootste deel van de partij gewoon beter.

Er was nu nog één partij gaande. En dat was een mooie partij. Milan leverde een pittig gevecht met z'n tegenstander. Hij was steeds op zoek naar mogelijkheden om zijn tegenstander aan te vallen. Op een gegeven moment dacht hij de dame van zijn tegenstander te kunnen insluiten, maar helaas lukte dat niet en verloor Milan bij deze manoeuvre een loper tegen een pion. Echter, Milan wist nog genoeg listigheden in de stelling te vlechten, zodat zijn tegenstander heel goed moest blijven oppassen. Uiteindelijk ging de partij toch verloren, maar... mijn complimenten Milan, je hebt een aanvallende spirit getoond en het de tegenstander erg moeilijk gemaakt!

Uiteindelijk ging deze wedstrijd met 1-3 verloren, maar jullie hebben heel goed partij gegeven tegen deze sterke tegenstander.