

Vrijpionnen seniorenteam start het seizoen tegen Oegstgeest.

Na een mooi seizoen waarin we in de laatste wedstrijd promotie afdwongen, kregen we donderdag 24 oktober onze vuurdoop in de 1^e klasse van de Leidse Schaakbond. Het A-team van schaakvereniging Oegstgeest kwam bij ons op bezoek in de Speleweij. Een ervaren team wat al een poosje meedraait op dit niveau. Voldoende reden voor ons om wat (gezonde) wedstrijd spanning te hebben.

Hoe verliep de avond? Nou, laat ik eerst maar beginnen met de de voorbereiding van de wedstrijd. Zoals bij elke thuiswedstrijd moet er op diverse manieren vooruitgedacht worden. Niet alleen achter het schaakbord, maar ook voor het begin van de wedstrijd. Gelukkig krijg ik als teamleider daarbij alle hulp. Het begint al een week van tevoren als de indeling van de zalen veranderd moet worden, omdat wij met het team graag in de grote zaal willen spelen. Voordat we beginnen worden de tafels neergezet, de borden opgezet, het bier en frisdrank koud gezet, en wordt er thee en koffie gezet. Terwijl de koffie doorloopt, komen dan langzamerhand ook onze gasten uit Oegstgeest binnendruppelen. Vervolgens ga ik samen met hun teamleider de teamopstelling uitwisselen. Voor de liefhebbers schenk ik dan alvast wat koffie in en dan is het inmiddels tijd om te beginnen.

Echter... Op dit moment werd de combinatie van multi taken en wedstrijdspanning mij even teveel. Tijdens het koffie inschenken realiseerde ik mij dat er ook nog een 2^e kan koffie gezet moest worden. Terwijl de 1^e kan nog op de bar stond, gooide ik alvast het water voor de 2^e kan er in. Gevolg: er ging opnieuw koffie doorlopen, maar de koffie liep over het koffietafeltje en vervolgens over de vloer. Snel de 1^e kan er weer ondergezet en ook het koffiefilter verwisseld, het oude filter met inhoud snel even in de wasbak gesmeten en ook wat koffie van de vloer opgedweild.

Inderdaad, tijd om te beginnen. Terwijl alle spelers inmiddels in diep gepeins verzonken achter het schaakbord zaten, zag ik vanuit een ooghoek één van onze trouwste supporters de zaal binnenkomen. Frans Luijben was bereid gevonden de catering te verzorgen en stond hoofdschuddend achter de bar de chaos te bekijken. Een ondankbare taak. Volkomen terecht deed hij hierover zijn beklag tegenover een andere supporter. Vanwege de vereiste stilte in de zaal ging dit op gedempte toon, maar wel net hard genoeg zodat ik het kon horen. Wat later kwam Frans naast mij staan om de stelling op mijn bord te bekijken, dacht ik. Hij liet mij een lege koffiekkan zien met achtergebleven koffieprut. Met het schaamrood op de kaken keek ik mijn tegenstander aan, hij had inmiddels al twee van dit soort kopjes achter de kiezen! Gelukkig kreeg iedereen daarna als goedmakertje nog een stevige bak koffie van Frans aangeboden.

Ik begreep dat ik wat goed te maken had en ik had daartoe alle kans. Ik speelde op het 6^e bord, uitgerekend het bord waarop Frans Luijben in het verleden zoveel legendarische successen heeft behaald. Helaas liep het niet goed af. Tijdens een mooie, maar wèl moeilijke partij dacht ik na 3 uur intensief schaken met een paardoffer een kwaliteitswinst te behalen. Al snel bleek dit offer een cadeautje, en kon ik de partij even later opgeven. Sorry, Frans!

Aan de andere borden werd ook veel strijd geleverd. Een indicatie: Rond half elf stond het nog steeds 0-0. Het grootste succes was weggelegd voor Jeff. Tegen de klok van half twaalf was hij als enige nog aan de slag met z'n tegenstander. Maar met succes! Na een gelijkopgaande strijd kwam Jeff in het eindspel uiteindelijk in het voordeel en wist de winst binnen te halen. Hij heeft hiermee de eerste winstpartij gescoord voor de Vrijpionnen in de 1e klasse. Een historisch resultaat, gefeliciteerd Jeff!

Er werden nog meer (halve) punten gescoord. Een knappe prestatie leverde Ywein aan het 1^e bord, hij bereikte een remise tegen een heel goede speler die een rating van ruim 200 punten hoger heeft. Ook Ed en Chris speelden een goede partij en scoorden een half punt. De partij van Sjaak kende een wreed verloop. Sjaak had in het eindspel een extra vrijpion op de a-lijn, en had volop winstkansen. Helaas ging het toch mis en ging de partij verloren. Ook Sikuan en Sebastiaan hadden een zware avond en konden het uiteindelijk niet bolwerken.

Aan alle borden hebben we goed tegenstand geboden, maar uiteindelijk verloren we met 2½ – 5½. Soms is na zo'n pittige avond de wedstrijd nog niet afgelopen. Voor deze situaties hoorde ik onlangs een troostvolle schaakwijsheid: Als je na een avond schaken 's nachts de slaap niet kan vatten, en je ligt naar het plafond te staren en de partij nog na te spelen, troost jezelf dan met gedachte: Lig er maar niet wakker van.

Wim Haasnoot