

## Mooie prestatie van het Vrijpionnen jeugdteam

Ons jeugdteam speelde donderdag 7 november haar 2<sup>e</sup> wedstrijd in de recreatieklasse van de Leidse Schaakbond. Het team bestaat uit 7 spelers, maar er moet gerouleerd worden want er kunnen er maar 4 tegelijk meedoen, en deze keer waren David, Jurre, Boaz en Sieb aan de beurt.

Het was een thuiswedstrijd, en tegenstander was dit keer het D-team van schaakvereniging Reynaerde. Een mooie naam voor een schaakclub, want ze zijn oorspronkelijk begonnen in de toenmalige fusiegemeente Rijnwoude, en dan is de link naar het fabelachtige middeleeuwse gedicht Van den vos Reynaerde gauw gelegd. Of deze sluwe middeleeuwse Reintje zelf ook geschaakt heeft is mij niet bekend, maar hij was er ongetwijfeld slim genoeg voor. In ieder geval staat Reynaert de vos prominent afgebeeld in het logo van SV Reynaerde.

Oppassen dus voor deze tegenstander. Reden genoeg om rustig te spelen en alle lagen en listen van deze tegenstander te ontwijken. Vandaar ook mijn zorgelijke reactie toen Boaz zijn strijdplan aan mij duidelijk maakte. Hij had haast en wilde na zijn partij zo snel mogelijk naar huis, want Ajax speelde die avond. Waarschijnlijk was deze opmerking meer bedoeld om mij even op de kast te jagen, want gelukkig nam Boaz genoeg bedenktijd en speelde hij een prima partij. Hij liet zijn tegenstander volledig kansloos en deze kon na ongeveer 3 kwartier zijn koning omleggen. Het was 1-0 voor ons, gefeliciteerd Boaz!

Aan de andere borden werden spannende partijen gespeeld. Sieb speelde een mooie partij en kreeg goeie kansen om de koningsstelling van zijn tegenstander aan te vallen. Helaas kwam dit niet goed uit de verf en na enkele foutjes keerden langzamerhand de kansen. Na ongeveer 2 uur schaken was mat onontkoombaar. Jammer Sieb, maar wel goed gespeeld!

Aan het 1<sup>e</sup> bord speelde David met zwart een aanvallende partij waarbij hij een vooruitgeschoven pion op d3 kreeg, maar helaas was deze pion niet goed verdedigbaar en moest hij die later inleveren. Zodoende kreeg hij een moeilijke stelling met één pion achterstand. Ik zag de bui al hangen, want ik zag dat er nog een pion ging vallen. Dat gebeurde inderdaad, ook die tweede pion ging verloren, maar daarmee gingen ook de torens van het bord. Er bleef een eindspel over met aan beide kanten koning, loper en een aantal pionnen, maar David had twee pionnen minder. Vervolgens wist David heel slim de pionnenstelling dicht te schuiven, en ook de vijandelijke koning en loper konden toen niets meer uitrichten. Met twee pionnen minder had David toch een remise afgedwongen, een prachtige Houdini ontsnappingsact!

Toen was er nog één partij gaande. Jurre speelde een leuke partij, kwam een pionnetje voor, moest deze weer inleveren, en kwam uiteindelijk in een spannend eindspel terecht, waarbij van beide kanten snelle beslissingen moesten genomen, vanwege weinig tijd op de klok. Uiteindelijk werd ook hier remise overeengekomen. Goed gedaan, Jurre!

Uiteindelijk werd de eindstand 2-2, een mooi resultaat!

Wim Haasnoot

November 2024